

משפחת אנסונו // מעלה אדומים

- 1 **אבא** // יאיר, 36, מרצה ויועץ אזרחי בצבא
- 2 **אמא** // נעמה, 36, עצמאית בתחום הייעוץ הזוגי
- 3 **הגדולה** // הילה חן, 11
- 4 **הגדול** // איתן שלום, 8
- 5 **הקטנה** // אלומה תאיר, 6
- 6 **הקטן** // שחר ישראל, 2



הבית // דרימשפחתי (120 מ"ר) בשכונה הוותיקה. הילדים ישנים בשני חדרים משותפים. יאיר ונעמה הגיעו לעיר מיר אחרי התחנה, כי יאיר עבר בגרעין התורני בעיר ונעמה למדה באוניברסיטה העברית. "הבית הראשון שלנו היה מרתף שהוטב באופן לא חוקי לרידה. 'הבונקר' היה נטול חלונות ומלא גזיקים".

בוקר טוב // שחר מתעורר בכש וחצי ומביא ליאיר את הטלפון, את הכיפה ולפעמים אפילו את משחת השיניים. שאר הילדים מתעוררים גם הם ובשבע וחצי יוצאים לבית הספר, לגן ולמעון. יאיר יוצא לתפילה וטבילה. שגרת היום של נעמה מתחילה בהתאם ללוח הזמנים של העסק – לפעמים, כשאין לנעמה, הבוקר מתחיל בארוחה מול סדרה טובה. יאיר:



להשתנות במדור
dyokan@makorishon.co.il

"בעולם אידיאלי אני רץ בכל בוקר ואחר כך אוכל ארוחה עשירה של סלט ירקות, חביתה ושתי פרוסות לחם. במציאות אני לוקח קפה בכוס חריפעמית, ריץ".

הפרנסה שלו // יאיר הוא יועץ לגופים ביטחוניים ואיש פרויקטים ביחידת מילואים מובחרת. "בכל פעם ששואלים אותי מה בעצם אתה עושה, אני נבוך. יש לי שני כובעים, חינוכי וביטחוני. אני מרצה קבוע במכינות קדם־צבאיות, בצה"ל ובמסגרות אחרות על חשיבות הסולידריות והאחריות, על זהות יהודית וישראלית, על השירות בצבא ועל תחום הביטחון. אנחנו גם מרצים יחד, נעמה ואני, על זוגיות. ככובע הביטחוני אני כותב דוקטורט, מייעץ לגופי ביטחון, ועושה הרבה מילואים כפרויקטור ביחידת מילואים מובחרת. העבודה מגוונת, אני נוסע

הרבה, וכל יום שונה מקודמו. יש המון עצמאות".

הפרנסה שלה // נעמה היא יועצת נישואין, מגשרת משפחתית, מרדרכת כלות וזוגות לפני חתונה, מנחת קבוצות ומרצה. "בקליניקה שלי אני מלווה כלות וזוגות, עורכת ייעוץ נישואין, מלווה רווקים ורווקות המבקשים להבחין את החסמים למציאת הזוגיות, ויועצת לזוגות לא נשואים שמתלבטים על המשך הקשר. אני מאמינה גדולה באנשים וביכולת שלהם לבחור ולעצב לעצמם את החיים. החוויה המרגשת ביותר היא לראות את הכוח של אנשים להילחם במציאות הזוגית השוחקת והכואבת, ולהחליט לנצח. אחרי סיום יום עבודה, אני חוזרת לחיבוק של יאיר". לצד זאת היא גם מרצה על זוגיות לתלמידי י"ב, לתלמידי מכינות ולחיילים.

מיומנות // "המורה הכי גדול שלי לאהבה היה יאיר, ואת הרעיון ללמוד לאהוב קיבלתי ממנו כשהיינו נשואים טריים. הייתי עושה לו כל מיני דרמות כדי למשוך תשומת לב, ואני זוכרת רגע שבו הוא פשוט אמר: 'אם את רוצה אהבה, תקבלי כמה שאת רוצה, מגיע לך הכול. אבל תבקשי'. התחלתי להתרגל שמוטר לבקש אהבה, והיום זו השפה הטבעית בבית. איתן הוא מאסטר בזה: הוא יכול להגיד בפשטות 'אני מרגיש בורד וצריך תשומת לב' או 'אני מרגיש לא ראוי', ויחד אנחנו יכולים להתמודד עם הדגשות".

היסטוריה // יאיר גדל בירושלים במשפחה דתית אוהבת, הורים מקסימים ושלושה אחים. הוא למד בבית הספר היסודי דוגמא, בישיבת נתיב



מאיר, ובמכינת "עלי" (קצת). בצבא היה ב"מגלן" ובמהלך השירות הוא הוריד את הכיפה. נעמה, במקור "אשחר", נולדה בשלומי עם חמישה אחים. "ההורים שלי תמיד אירחו אנשים בביתנו, וגרו אצלנו לתקופות ארוכות. אבי הוא ככלל איש יוצא דופן, תורם כליו. אחים שלי הם פשוט אנשים טובים, כל אחד בתחומו ובחיוו, ויש לנו קשת רחבת יד ורחבה – חילוני וחוזרים בתשובה וחב"דניקים". כשהייתה בת שבע עברה המשפחה למצפההושעיה, ונעמה למדה בבית הספר היסודי לביא ובאלפנית טבריה. "בשנות התיכון הייתי מרדרכת חוץ בסניף בני עקיבא בטבריה, והמשכתי לשירות לאומי כקומונרית בבית שאן ומדריכה של נוער בסיכון ברמת־מגשימים".

אחרי השירות // נעמה המשיכה ישירות לתואר

מעלה אדומים // נקודות ציון

110 דקות
מעלה גלבוע

144 דקות
מעלה עקרבים



38,000 תושבים
עיר בגוש אדומים, ממזרח לירושלים



מכירה

קוטג' 5 חדרים
2.1 מיליוני שקלים

דירת 4 חדרים
1.3 מיליוני שקלים



שכירות

דירת 4.5 חדרים
4,300 שקלים לחודש

דירת 3.5 חדרים
3,200 שקלים לחודש



מוסדות ועסקים

נעיר מגוון מוסדות חינוך, סניפי תנועות נוער, חינוכי תחבורה מהירים לירושלים, קניונים, מוזיאון והיכל תרבות



קטנה על המקום

מזרז מטרוריסט, מפעל המאמה החמישית ועד הכינוש המוסלמי, שונן בלב שנות מגורים נעיר

ראשון כבר־אילון, בספרות ובהיסטוריה, ואחרי טיול בהודו בין התארים מיהרה ללמוד תואר שני בניהול סכסוכים. יאיר, בטיול שאחרי הצבא בנירזילנד, פגש את שליה חב"ד הרב אהרן כהן, ושם גילה את החסידות וחזר בתשובה. "בתמורה לזה קירבתי אותו לייעל, אחותה של נעמה, והם נשואים באושר+5, ושליחים של הרבי בנירזילנד עד היום. 2006 הייתה שנה משמעותית: הספקתי לטייל בנירזילנד, לחזור בתשובה, לחזור לארץ, להתארס, לצאת למלחמת לבנון השנייה, לבטל אירוסין, להכיר את נעמה ולהתחתן. זו ההחלטה הכי טובה שעשיתי בחיים.

היכרות // גם נעמה ביטלה אירוסין לאחד קשר ארוך, וחברה משותפת של האמהות שלהן חשבה כנראה שזה מספיק כדי להכיר ביניהם. נעמה: "יאיר התקשר אליי באחת עשרה בלילה, וקבענו דייט ראשון לאחת בלילה. היה לו מבחן קבוע למיזעור: לטפט באופן חשאי אל גג הכנסייה הסקוטית בירושלים. זה הצליח, טיפסנו עד הכיפה, שתינו שוקו ודיברנו על אלוקים. כארבע בלילה נגמר הדייט. כאתו לילה התאהבנו, נפגשנו למחרת, ואז נפרדנו על רקע ויכוח דתי. אחרי יומיים נשברתי, ושלחתי לו הודעה: 'נראה לי שעשינו טעות'. אחרי ארבעה ימים החלטנו להתחתן. בתוך שבוע הספקנו הכול: להתאהב, להיפרד, לחזור ולהחליט שנשואים יחד לנצח. התחתנו לאחר ארבעה חודשים". הגרסה של יאיר שונה: "ברגע שפגשתי את אמא של נעמה, עם סנדלי השרוש והפליין, ידעתי שזה זה. זו החממת של חיי".

אדומים // יאיר עסק בעשייה חינוכית בגרעין התורני "בית מורשת" במעלה אדומים, ולמד תואר ראשון בחינוך. "הייתי ממקימי המכינה הקדם־צבאית 'איתן' במישור־אדומים. אנחנו שייכים לקהילה חביבה, שבעבר כולם היו אנשי חינוך צעירים והיום הם כבר מנהלים, פסיכולוגים ואנשי חינוך לא צעירים. אנחנו נפגשים בעיקר בשבתות: הארוחות המשותפות מתחילות פורמליות, אבל מהר מאוד אנחנו כבר רובצים על השטיח, הילדים משתוללים, הנשים מפטפטות והגברים נרדמים".

לא רחוק מהם נמצאת קהילת בית חב"ד המרכזי, שיאיר מאוד אוהב. "בכל פעם שאני נכנס אליו אני מחליט לקחת את עצמי בדיים ולתקן את חיי, ותמיד מפליא שאני מספיק לשכוח הכול בדיוק בזמן כדי להיכר בזה כשאני מגיע שוב לביקור שם. יש התוועדות שמחות כמוהו, הרבה 'לחיים'".

כתיבה // יאיר הוציא לאור את הספר "כצל ציפור", העוסק בשירות במגלן ובמלחמת לבנון השנייה. "מאז אני מרצה. אחר כך גם החלטתי ללמוד לתואר שני בדיפלומטיה וביטחון באוניברסיטת תל־אביב, ומשם התנגלגתי לרוקטורט שאני מנסה לכתוב כיום על כוחות למבצעים מיוחדים במלחמות המודרניות".

לידות // בשלוש מתוך ארבע לידות, נעמה נהגה ויאיר ישן לידה ותריץ: "אני חייב לישון כדי לצבור כוח". בלידה היחידה שיאיר נהג בה הוא נסע על המדרכות בירושלים בתלהבות כשנעמה צורחת תוך כדי צידים: "אנחנו נקבל קניס!"

הילדים // אנחנו מופתעים בכל פעם מחדש מהחשיבה היצירתית שלהם, ושומרים כסלון צנצנות של פתקי 'צחוקים נבחרים'. הילה הסבירה פעם שבשמיים התינוק בוחר את המשפחה שלו, ואלומה ענתה: "אני בחרתי במשפחת גבירץ, אבל קיבלתי אתכם"; איתן ביקש אורז במהלך ארוחה עם חברים, יאיר ענה לו: 'קודם האורחים', ואיתן הגיב: 'אבא, כולנו אורחים בעולם הזה'; אלומה אמרה 'ניסיתי 20 פעמים להיות סנונית, זה לא הולך', והילה ענתה לה: 'תשתרלי יותר, מי שסנונית עכשיו הופכת למקובלת בכיתה א'. זה משפט מדאיג, אבל נכון".